



Als kind ben je Alwetend.
Je groeit, je ont-wikkelt.
Van Zelf.
Je hoeft je geen vragen te stellen.
Je hebt een innerlijke handleiding.
Je Weet.

Je komt terecht in een bepaald land, cultuur, familie.
Ze zorgen voor je. Ze voeden je op.
Van nature ben je liefdevol en loyaal.

Je neemt hun handleiding over. Min, of meer.
In de puberteit kan je nog tegensputteren.
Meer en meer richt je je op de buitenwereld.
Je past je aan. Of je doet alsof.

De problemen wereldwijd, de talloze burnouts spreken voor zich:
het oude kleedje past niet meer.
Het is tijd om je aangeboren handleiding weer ter harte te nemen.
Dit boek wil je daarbij helpen.
Het geeft je tal van praktische tools en zet je op weg.
Op weg naar je Zelf.

Monique Pauwels

werkt rond mentale en emotionele processen. Ze gaat samen met de persoon op zoek hoe hetzelfde leven anders kan geleefd worden. Ze legt de link tussen ratio en gevoel. Haar werk met het energielichaam is een concrete meerwaarde in het vrijmaken en loslaten van oude processen. Ze bouwde jarenlang ervaring op als vroedvrouw, mama, zakenvrouw, palliatief deskundige, lesgever en therapeut.

ISBN 9789463963954



9 789463 963954

Geboren zonder handleiding? **Monique Pauwels**

Geboren zonder handleiding?

Monique Pauwels

